

GELDINZAMELING BRONZEN BEELD ZWENTIBOLD EN DE GRAASBOERIN

Het carnavalslied *De pap van ós woor Zwentibold* werd in 1957 geschreven door de gebroeders Evert en Piet Zits. Dit lied sloeg aan en wordt tot op heden als belangrijkste carnavalsliedje van Susteren beschouwd, een gouwe ouwe. Het eerste couplet luidt:

**De pap van ós woor Zwentibold
De mam ein Graasboerin.
En weer zeen dao de kènjer van
Alaaf waat ein gezin**

Dit inspireerde de boetseerkunstenaar Evert tot het ontwerpen van een beeld met dát gezin. Evert gaf in zijn laatste levensjaar te kennen de wens te hebben dit beeld nog in brons gerealiseerd te krijgen voor en in Susteren. Door het sterven van Evert ontstond een nieuwe situatie, waarbij een werkgroep zich ten doel stelde om als een eerbetoon aan Evert en dank voor al hetgeen hij voor Susteren betekend heeft, met name voor de heiligdomsvaart, om dit beeld te realiseren. Het zal een groot eerbetoon aan de kunstenaar-regisseur moeten worden namens de hele gemeenschap. Het nieuwe beeld zal dan ook bij voorkeur een plaats in het hart van Susteren krijgen: op het Willibrordplein niet ver van de Feurtherpoort.

De kosten ervan zullen rond de vijftiengmille bedragen. Het gemeentebestuur heeft reeds te kennen gegeven haar medewerking te verlenen. Wij vertrouwen erop dat we hiermee een behoorlijk gedeelte van de kosten kunnen dekken. Er is echter dan nog een groot bedrag over dat uit donaties en giften gedekt moet gaan worden.

De leden van de werkgroep spreken het vertrouwen uit dat dit geschenk van de inwoners aan de inwoners ook kan rekenen op een bijdrage van de bewoners van het Graasboerieriek. En zoals men dat altijd zo mooi weet te zeggen: elke bijdrage, groot of klein, is welkom.

U kunt een bijdrage storten op het rekeningnummer van de Ver. van Natuurvrienden o.v.v. beeld Zwentibold en de Graasboerin: NL13 RABO 0150 2046 12